

---

## INHOUD BULLETIN NR. 53

- 2 Voorwoord van de voorzitter**  
Famke Kamphorst
- 3 Marijn en Sabine stellen zich voor**
- 4 Social media...een vloek of een zegen?**  
Jacqueline ter Haar
- 5 Op naar het 100-jarig bestaan**  
Roel Schoonveld, rector
- 6 Honderd jaar HALO, een Jubileumboek**  
Patrick van den Hanenberg, beschermheer
- 7 Van de Penningmeester en van het Secretariaat**
- 8 Het project “Onderpoort”**  
Roel Schoonveld, rector
- 9 Uitnodiging viering Dies Natalis 2016**
- 10 D.B. Verhalen**  
Marijn Arnoldussen en Sabine Verschuur
- 11 Vragen aan leerling TOEN en NU**  
Rob en Zoë Knijff
- 12 HALO anno nu**  
Hajar Fargan
- 13 Herinneringen aan mijn schooltijd**  
Burchard Pennink
- \*16 Wolkenland, schoolreisje of werkweek?**  
Vincent Prange
- \*18 Verslag Dies 2015**  
Jeroen van Renesse
- 21 Dies 2015: een foto-impressie**
- 22 Leden Lustrumcommissie stellen zich voor**
- 23 Aanmeldingsformulier Dies 2016**

\* beide artikelen verschenen al in onze digitale zomernieuwsbrief van 4 juli. Speciaal voor de niet per e-mail bereikbare OLO-leden namen we deze over. Stuur ons uw s.v.p. uw e-mailadres – of een vervangend adres –, dan blijft u op de hoogte van de lustrumviering! [info@amsterdamslyceum-olo.nl](mailto:info@amsterdamslyceum-olo.nl)  
Meld u anders schriftelijk bij het secretariaat voor een oplossing.

## VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste oud-leerlingen,

Toch ook dit jaar weer een wintereditie van het bulletin. Paula van Cleef was bereid nog een keer een papieren bulletin te maken, zodat we bovendien degenen die de digitale zomernieuwsbrief niet konden ontvangen kennis konden laten nemen van een deel daarvan.

Vrijdag 18 september jl hebben wij in samenwerking met de OLO en de Lustrumcommissie een regentenborrel georganiseerd op school in de aula. Hier hebben we gebruik gemaakt van een mix van verschillende communicatie-uitingen. Via e-mail, brief op de bus, Facebook en LinkedIn. Van de 50 regenten waren er 21. De jaren 70 waren goed vertegenwoordigd, namelijk allemaal behalve Robert de By, die in het buitenland woont. Dick Schwarz, regent schooljaar 1948/49, was er ook. Leuk hoor! En zelfs een aantal jonkies. Met het oog op het lustrumfeest op zaterdag 11 februari 2017 is het van groot belang dat wij iedereen kunnen benaderen.

In het OLO bestuur zijn twee jonge leuke meiden toegetreden. En dat was nodig ook, met alle respect naar de huidige OLO bestuursleden. Als bestuur vertegenwoordigen wij alle oud-leerlingen van Het Amsterdams Lyceum, zowel de jongere als de oudere. En ook die moeten vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Dit om hun „wereld” te begrijpen zodat wij daar op kunnen inspelen en ook voor het voortbestaan van het OLO bestuur. Marijn Arnoldussen en Sabine Verschuur stellen zich voor op de volgende bladzijde. Welkom! Op pagina 22 doen de leden van de Lustrumcommissie dit.

Dit jaar hebben we een vernieuwde Dies ingevoerd (Tedx stijl, drie korte sprekers in plaats van één). In juli heeft de OLO een nieuwsbrief verstuurd, in april en november een wijnproeverij georganiseerd en natuurlijk ook nog het loopbaanevenement waar oud-leerlingen vertellen over hun carrière aan huidige 5de klassers. Kortom, een druk en goed jaar. Op naar 2016, we zien jullie graag tijdens de Dies op zaterdag 13 februari.

Fijne feestdagen en een happy 2016!

Famke Kamphorst

## **Marijn Arnoldussen**

Mijn naam is Marijn. Ik ben nog niet zo lang geleden geslaagd: in 2010. Op dit moment woon ik nog steeds in Amsterdam in een huis met allemaal vriendinnen die ik heb leren kennen op 't Amsterdams. Ik studeer geneeskunde en loop nu mijn 2e jaar co-schappen.

Op Het Amsterdams Lyceum heb ik een ontzettend leuke tijd gehad. De beste herinneringen aan mijn schooltijd heb ik toch wel te danken aan het DB. Met je beste vriendinnen schoolfeesten organiseren en in bunny pakjes ouders bedienen tijdens het lustrum zal me altijd bijblijven.

Omdat ik met zo veel plezier terug kijk naar het DB, heb ik besloten om opnieuw op een bestuurlijke manier bij de school betrokken te blijven.

Daarom ben ik dit jaar begonnen in het bestuur van de OLO.

Ik heb er ontzettend veel zin in!

## **Sabine Verschuur**

Mijn naam is Sabine en ik zit sinds dit jaar in het bestuur van de OLO. In 2010 ben ik geslaagd op Het Amsterdams Lyceum waarna ik, na een tussenjaar te hebben genomen, psychologie en International Development Studies ben gaan studeren. Op dit moment ben ik nog steeds student aan de Universiteit van Amsterdam en woon ik in Amsterdam met een aantal vriendinnen die ik nog van Het Amsterdams Lyceum ken.

De mooiste herinneringen aan school zijn voor mij de jaren in het Dagelijks Bestuur. We hebben daar toen zoveel mooie activiteiten georganiseerd zoals de interlyceales, de Pop & Poëzie avonden, de feesten en toneelweken. Deze activiteiten zijn mij toch het meeste bijgebleven van mijn hele schooltijd. Dit is dan ook de reden geweest dat het mij leuk leek om in het OLO-bestuur te gaan; om hopelijk nieuwe mooie herinneringen van Het Amsterdams Lyceum te krijgen.

## SOCIAL MEDIA...EEN VLOEK OF EEN ZEGEN?

Natuurlijk hebben we allemaal een mening over social media. Als ik generaliseer zijn alle mensen van boven de 55 'tegen' en alle mensen daaronder 'voor'. En natuurlijk hebben beide kanten van die scheidslijn argumenten waar iets voor te zeggen is. Voor mij, als bestuurslid social media, is het een ontzettend belangrijk medium. We hebben nu contact met bijna 3000 oud-leerlingen van het Amsterdams en dit had zonder social media nooit gekund. Immers de meeste oud-leerlingen geven adreswijzigingen en dergelijke niet door aan de school. Social media profielen worden in veel gevallen wel goed ingevuld en dan wordt het gelijk makkelijker om iemand die op HAL heeft gezeten te traceren.

Daarnaast is het natuurlijk zo dat we via social media meer mensen kunnen informeren over festiviteiten en dergelijke die door de OLO en HAL worden georganiseerd. Neem nu de wijnproeverij of de Dies. Deze informatie staat vaak wel in het bulletin als agendapunt maar u kunt daar niet zien wie er nog meer komen en of uw oude schoolvrienden daar ook bij zijn. Social media scheppen hier ook meer mogelijkheden.

Wilt u ook op de hoogte blijven van festiviteiten (mede) georganiseerd door de OLO? Word dan lid van onze Facebook groep (<https://www.facebook.com/groups/OLOAmsterdamsLyceum/>) of onze LinkedIn groep (<https://www.linkedin.com/groups/OLO-Het-Amsterdams-Lyceum-8335809/about>). En maak ook uw oude schoolvrienden lid zodat we de groep oud-leerlingen zo groot mogelijk kunnen maken!  
Alvast mijn dank voor uw medewerking!

Jacqueline ter Haar

## OP NAAR HET 100-JARIG BESTAAN

Het grootste lustrum dat onze school ooit gevierd heeft, nadert met rasse schreden. Rond 10 februari 2017, de feitelijke datum van de verjaardag, gaat het allemaal gebeuren en die datum komt sneller dan je denkt. Omdat althans een aantal mensen zich dat goed realiseert, wordt er nu ook al behoorlijk aan gewerkt. Voor het eerst in de geschiedenis van ons lyceum hebben we nu een gemeenschappelijke lustrumcommissie van oud-leerlingen, leerlingen en leraren gevormd om er een onvergetelijke gebeurtenis van te maken. Natuurlijk opereren de verschillende groeperingen daarbij voor een deel apart, anders zou er een te grote vergadercultuur ontstaan en daar moeten we op onze school niets van hebben.

Je zult je afvragen wat er dan allemaal gaat gebeuren. Welnu, dat ga ik nu niet allemaal vertellen, want veel plannen zijn nog in ontwikkeling, maar voor de oud-leerlingen zal de datum van zaterdag 11 februari het hoogtepunt vormen: overdag een reünie op school met lessen van oud(ere) docenten en 's avonds het grote feest in Stadsschouwburg en Melkweg, voor oud-leerlingen én leerlingen. Een enorme locatie in een aantal opzichten, natuurlijk door het grote aantal zalen dat we hiermee tegelijk afhuren, maar ook een grootse locatie in het centrum van onze mooie stad. Een avond die je absoluut niet wilt missen!

Alleen al daarom is het van het grootste belang dat je je op de hoogte houdt via de Facebook-pagina van de OLO. Als je geen Facebook-volger bent, zorg dan dat je adres bij de OLO bekend is of dat je iemand kent die het voor je volgt. En natuurlijk zullen er vele andere activiteiten zijn, zowel voor leerlingen als voor oud-leerlingen.

Het gaat goed met ons Lyceum, dat durf ik zonder enige reserve te melden. We zijn de populairste school voor gymnasium en/of atheneum in onze stad, de resultaten zijn goed en de sfeer is uitstekend. Een mooi gevoel om deze lustrumperiode met enthousiasme in te gaan.

Roel Schoonveld, rector

## **HONDERD JAAR HAL IS HONDERD JAAR HALO: EEN JUBILEUMBOEK**

Beste oud-leerlingen van Het Amsterdams Lyceum!

HALO, de schoolkrant van Het Amsterdams is (bijna) net zo oud als de school zelf. Op wat strubbelingen in de oorlogsjaren na, is er een prachtige serie schoolkranten gemaakt, met befaamde redacteurs en mooie prijzen die gewonnen zijn. Dat schreeuwt natuurlijk om een jubileumboek in 2017.

De afgelopen vijftien jaar ben ik, Patrick van den Hanenberg, beschermheer van de HALO geweest en vind het een eer om zo'n boek samen te mogen stellen. Het boek zal niet alleen bestaan uit de beste stukken, tekeningen etc. van de afgelopen 100 jaar, maar ook uit herinneringen van (oud)-leerlingen aan de schoolkrant. Over bijdragen die u zelf heeft geleverd als (hoofd)redacteur of losse medewerker, de irritaties over bepaalde stukken als lezer, misschien wel redactionele botsingen met de schoolleiding over bepaalde artikelen. Kortom, ik hoop dat u mij blij kunt maken met herinneringen.

Als u iets heeft waarvan u denkt dat het de moeite waard is, wilt u dat dan sturen naar [patrickvandenhanenberg@gmail.com](mailto:patrickvandenhanenberg@gmail.com)

Alvast hartelijke dank!

Patrick van den Hanenberg  
docent geschiedenis/beschermheer HALO

## **TWEEDE LOOPBAANBIJEENKOMST AMSTERDAMS LYCEUM**

De OLO organiseerde 27 oktober voor een tweede keer een loopbaanbijeenkomst op Het Amsterdams Lyceum. Tijdens deze bijeenkomst vertelden OLO-leden over hun beroep en ervaringen. Het doel was om de huidige leerlingen praktische informatie en tips te geven bij de keuze van een vervolgopleiding en carrière. Onder de OLO-leden die hun ervaringen deelden, bevonden zich een pizzakoning, een bankier, een zangeres, een watermanager, twee reclamejongens, een IT-specialist van IBM en een patholoog van het St. Antoniusziekenhuis.

Het evenement was ook dit jaar een succes. In totaal deden 196 leerlingen van de bovenbouw mee, van wie velen geen idee hadden wat ze wilden worden, maar nu geïnspireerd werden om er structureel over te gaan nadenken. Het Amsterdams Lyceum wil samen met de OLO kijken of we volgend jaar het event kunnen uitbreiden zodat er nog meer beroepsgroepen vertegenwoordigd kunnen worden.

Wij willen iedereen die zich vanuit de OLO heeft aangemeld voor dit event, nog hartelijk danken.

Remy Manck

## Van de penningmeester en van het secretariaat

### Contributie 2016

Wij verzoeken u de contributie te voldoen met het ingesloten acceptgiroformulier, dan wel door rechtstreekse overboeking van € 12,50 op onze rekening NL06ABNA0467807493 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. OLO te Warmond. Wij maken u nog attent op het bijgesloten formuliertje waarmee u ons machtigt de jaarlijkse contributie – die in dat geval € 12,00 bedraagt – te incasseren. Het biedt ons het voordeel van een goedkopere inning van de contributie en een belangrijke vereenvoudiging van onze administratie.

We hopen veel van deze formulieren retour te ontvangen!

Wanneer u geen acceptgiro bij dit bulletin vindt, wil dit zeggen dat u al had betaald of dat u ons hebt gemachtigd de contributie te incasseren, zodat binnenkort € 12,00 automatisch van uw rekening wordt afgeschreven.

### Herdenking 1940-1945

De herdenking van de in WOII omgekomen (oud)-leerlingen en docenten in de aula vindt plaats op vrijdag 22 april 2016 om 13.00 uur. Belangstellenden zijn welkom om 12.50 uur.

*In memoriam (jaartal heeft betrekking op het jaar van schoolverlaten)*

*\*Een deel van deze namen werd al in de digitale Nieuwsbrief van juli vermeld.*

Hans Ballot (1950)	Koen Steendijk (1943)
Ad van Altena (1945)	Henny Maier-Kellerman
Hans Peelen (1942)	Slotemaker (1942)
Annie Glerum (1931)	Bob de Boer (1955)
Roek van Heusden (1961)	Erik Wassink (1944)
Chris van Eeghen (1938)	Els Bruyn-Rang (1952)
Peter David (1952)	Wout van Willigen (1952)
Huib van Seventer (1942)	Mignon Stalman-Buls (1968)
Hannie Klompsma-van Swol (1957)	Klasien Gerssen-Schoorl (1965)
Bart Keuskamp (1966)	Hermien Hamburger-Gomperts (1951)
Arent Omta (1973)	Han Heijenbrock (1948)
Ralph Prins (1945)	Thea de Beaufort-Rinsema (1945)
Marietje (Nick) Oosterhuis- van Geuns (1944)	Frank Lankhof (1970)
Anthony da Costa Gomez (1981)	Inge Jonckheer-den Tex (1954)
	Emmy Nauta-Hütter (1950)

## HET PROJECT “ONDERPOORT”

Wie het laatste half jaar probeerde onder onze vertrouwde poort door te lopen of te fietsen, heeft het al gezien: er vinden flinke bouwwerkzaamheden plaats. Terwijl de lessen en de andere activiteiten gewoon doorgaan, bewegen zich vijf of zes dagen in de week een aantal bouwers, die bezig zijn in een groot gat dat inmiddels onder de poort is ontstaan. Begin januari zullen de bouwwerkzaamheden zijn voltooid en dan hebben we een nieuwe kantine!



Dat wordt overigens een zg. “gezonde kantine”, welke benaming je alleen maar mag gebruiken als je aan een aantal voorwaarden voldoet. De ruimte kan overigens ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld lezingen en kleine optredens.

Tijdens de OLO-bijeenkomst op 13 februari zal ik de aldaar aanwezigen graag rondleiden en nog het een en ander vertellen over dit mooie project. Op de foto kan je al interessante bouwkundige aspecten zien.

Hopelijk tot 13 februari!

Roel Schoonveld, rector



## OLO DIES 2016

De jaarlijkse viering van de Dies Natalis in de aula van de school vindt plaats op:

**zaterdag 13 februari 2016**

Met veel plezier nodigen wij u uit de viering van deze 99ste Dies Natalis bij te wonen.

**Het programma begint om 15.00 uur; school is open vanaf 14.30 uur.**

De bijeenkomst eindigt om 17.30 uur.

Evenals vorig jaar hebben wij gekozen voor een ander soort programma door twee of drie oud-leerlingen het woord te geven voor een korte presentatie; dit keer ook een niet-oud-leerling, maar zijn onderwerp zal u zeker boeien.

**Welkomstwoord** van Famke Kamphorst, voorzitter

- **Joost Doense (1983)** volgde de Koninklijke Militaire Academie te Breda en is sindsdien beroepsmilitair bij de landmacht, inmiddels met de rang van kolonel. Hij zal met ons zijn ervaringen delen als officier bij de hedendaagse krijgsmacht; wat de militair bezighoudt, wat het van hem of haar vraagt en wat daar tegenover staat.
- **Paul Gerretsen** is oud-leerling van Het Nederlands Lyceum en voormalig rector van het Haagse VCL. Op verzoek van onze rector Roel Schoonveld – ter gelegenheid van het aanstaande 100-jarig bestaan van onze school – werkt hij aan een schets van de oprichter van ons lyceum, Dr. C.P. Gunning. Hij vertelt over de voorbereiding hiervan.
- **rector Roel Schoonveld** zal daarna de ‘jongens en meisjes’ weer als vanouds toespreken.

We horen graag vóór 10 februari of u het voornemen hebt aanwezig te zijn. Op het formulier achter in dit bulletin staan de mogelijkheden van aanmelding aangegeven.

We hopen u op 13 februari te mogen begroeten! Lees vooral even de bladzijde hiernaast.

het OLO-bestuur

## DB Verhalen

Er is in het Dagelijks Bestuur in de loop der jaren veel veranderd. Zelfs wij, Marijn en Sabine, hebben al grote veranderingen gezien in het DB sinds wij van school zijn; ze hebben nu hun eigen Facebook-pagina, moeten campagnes voeren door alle klassen heen om gekozen te worden en de thema's van schoolfeesten worden democratisch gekozen door de hele school door een poll op Facebook. Zover waren wij nog niet. Toch willen wij laten zien wat voor geweldige tijd wij hebben gehad door twee anekdotes te vertellen van de jaren dat wij in het DB hebben gezeten.

De Sport Interlyceale werd gehouden op het Baarnsch Lyceum en zoals elk jaar was het DB verantwoordelijk voor het vervoeren van de honderd sporters die voor onze school zouden gaan strijden. Om 07:00 's ochtends verzamelden we voor de school. Om 07:15 nog steeds geen bussen. Om 07:30 nog steeds geen bussen. Toen we even later belden met de busmaatschappij bleek er een fout te zijn geweest in de communicatie en zouden er geen bussen onze kant op komen! Paniek alom! Uiteindelijk hebben we met meer dan 100 man de tram genomen naar het Centraal Station waarbij de conducteur, nadat de situatie werd uitgelegd ons gratis heeft vervoerd. Uiteindelijk werd de dag toch nog goed ingeluid door de conducteur van de trein die het volgende bericht door de hele trein omriep: *“Dames en heren, ik heb begrepen dat we 100 sporters onder ons hebben die een dag lang een toernooi hebben. Ik wens jullie een hele fijne dag en zet hem op!”*. En een hele fijne dag werd het! We werden tweede en gelukkig stonden er twee bussen ons op te wachten om ons weer terug naar Amsterdam te brengen.

Een tweede leuke anekdote was in de toneelweek van 2009. Het DB moest elke avond tot 01:00 aanwezig zijn en de volgende ochtend weer om 08:30 in de les zitten. Door het slaapttekort dat werd opgebouwd besloten wij Roel Schoonveld aan te spreken. *“Mogen wij met het DB een avond op school slapen? Wij regelen zelf onze slaapplek dan en kunnen douchen bij de gymzalen”*. Na toch even te hebben getwijfeld, stemde Roel toe.

Wij hebben die nacht, na de toneelavond, heerlijk geslapen in de vergaderruimte onder de tafels. We hebben het gezellig gehad tot in de late uurtjes met het hele DB, wat de docent een groot deel van de nacht wakker heeft gehouden. Het slaapttekort was om deze reden niet opgelost, maar we hebben wel een mooie herinnering gemaakt!

Marijn & Sabine

## VRAGEN AAN LEERLING TOEN EN LEERLING NU

Vader Rob TOEN / *dochter Zoë NU*  
Beiden (oud)leerling van Het  
Amsterdams.

**Naam** Rob Knijff / *Zoë Knijff*  
**Geboorteplaats** Amsterdam /  
*Amsterdam*

**Leeftijd** 63 / 16

**Klas** HBS-A / *Gymnasium 5*  
(verwachte) eindexamenjaar) 1972 / 2017

**Waarom Amsterdams?** *Swingende reputatie en dito docenten in the roaring sixties / de verhalen van mijn vader speelden een rol bij mijn keuze. Het is ook een mooi gebouw.*

**Favoriete vak** Nederlands en Frans / *Frans*

**Favoriete leraar** Frits Roeper, Pim Tholen, Mijnheer Beetz, mevrouw Thiebout, Van der Mel / *Tirza Brüggemann, Nico Admiraal, Mijnheer Poortvliet*

**Wat wilde je later worden en wat ben je geworden** advocaat /  
krantenjongen (journalist)

**Wat wil je later worden?** *Piloot, journalist (Rolling Stone) of entertainment manager*

**Heb je een schoolliefde (gehad)?** *Gentlemen don't kiss and tell / ja (ladies do tell)*

**Mooiste herinnering op school?** *Het 50-jarige bestaan in 1967 / De nooit-serieuze lessen van Admiraal en Trier*

**Wat vond/vind je het leukst aan school?** *De vrijdenkende sfeer en losse teugel in die dagen / de leerlingen*

**Mooiste herinnering aan Wolkenland?** *Bezoek aan de melk fabriek en de leuke meisjes in onze klas / Voor de openhaard zitten met vriendinnen, onder leiding van Jansen en Drosterij*



**HALO anno nu**

Lief Amsterdams,

Ik schrijf dit te midden van een ravage die ik al sinds de SE-week in maart mijn leven mag noemen. Pennen, schriften, losse aantekeningen, stencils, tranen; kortom, dé examenuitrusting. Ik hoop dat je snapt hoeveel moeite het me kost om dit te schrijven. Maar lief Amsterdams, het is over en we zijn hier allebei schuldig. Ik wilde te veel. Een relatie is geven en nemen en ik nam alleen maar. Ik nam theater, ik nam het DB, ik nam de schoolkrant; ik nam je alles af. En hoewel het in de eerste jaren nog goed ging, begon ik je steeds minder te geven. Negens veranderden in zevens, zessen in vieren. Ik rebelleerde tegen alles wat met jou te maken had. Half negen, jij en ik, lokaal 2? Dacht het niet. Tot vijf uur samen salsales? Opdonderen.

Ik schrijf je omdat het de laatste tijd niet meer zo goed gaat tussen ons en ik hoop dat je dat zelf ook door hebt gehad. Hoe vaak kan iemand zich verslapen, zonder dat het verdacht wordt? Ik geef het toe, lieverd! Vaak genoeg ging het alarm af, zou ik me klaar moeten maken om te douchen voor onze dagelijkse ontmoeting. En even vaak zette ik'm uit, want ik kan je gewoon niet meer onder ogen komen. En het spijt me, Amsterdams, het spijt me. Ik heb je niet evenveel gegeven als ik wilde, toen ik hier als 12-jarige aan begon. Maar hoe kun je ook van me verwachten dat ik hetzelfde timide, meegaande meisje blijf als zes jaar geleden? Mensen veranderen! En je kunt me dat niet kwalijk nemen. Jij nam ook te veel! Jij nam mij mijn nachtrust af, je vond het niet leuk als ik uitging met andere vrienden en je eiste altijd dat ik in de vroege ochtenduren energiek genoeg was om naar je te luisteren. Maar zo werkt het niet!

Ik dwaal af. Ik schrijf je om afscheid te nemen. Houd in gedachten alle fijne momenten die we samen hebben gedeeld, alle steun die je me gaf. Alle keren dat we samen hebben gelachen, alle keren dat we tot laat nog samen dansten. Ik vond het een fijne tijd, lief Amsterdams, maar het is nu toch echt over.

Liefs, voor eeuwig en altijd de jouwe,

Hajar Fargan

## HERINNERINGEN AAN MIJN SCHOOLTIJD

door Burchard Pennink 1948-1954

De lezer treft hieronder een terugblik aan op schooljaren waarin W.O. II nog maar pas voorbij was. Het slot van mijn verhaal beschrijft, hoe wij leerlingen van toen tot een ontdekking kwamen. Leest u maar...

In 1954 deden we eindexamen gymnasium. Wie er toen in onze klas zaten is nog te zien op een van de panelen met oud-leerlingennamen in en om de aula. Dr. C.P. Gunning was in onze onderbouwjaren nog rector. Dat was hij al sinds “het eerste vredesjaar”; zo staat het in de gevel van het gemetselde gevaarte van de architecten Baanders waarin wij het merendeel van onze lessen ontvingen. Dat vredesjaar was 1918. Toen werd Luitenant-generaal J.B. van Heutsz nog in ere gehouden; zijn personalia en zijn portret met kepie sierden het zonnige monument waarop de ramen aan de zuidkant van ons lyceum uitkeken.

Tijdens onze schooljaren droegen onze lokalen en het meubilair nog de sporen van de oorlog van 40-45. Het gezag afdwingende uiterlijk van ons Lyceumgebouw en de ligging ervan moeten de bezetters hebben aangetrokken. Bij onze intree, voor de meesten in 1948, golden op school weer het gezag en de geleerdheid van docenten.

In het begin deed het boeiende gerucht de ronde dat onze rector ieder jaar een hele klas per KLM naar “ons Insulinde” zou doen reizen. Wij moesten immers worden voorbereid op de taken die sommigen van ons in de weer vrij gemaakte Indische kolonie als bestuursambtenaren te vervullen zouden krijgen. Toen in 1952 de classicus Gunning met pensioen ging en werd opgevolgd door de rotarian Ir W. van den Broek, was van dergelijke expedities niets gekomen: in 1949 kwam de Republiek Indonesia tot stand ...! Door de school gesponsorde reizen naar het Oosten gingen daarna voornamelijk naar Wolkenland.

Docenten, toen en nu, realiseren zich denk ik niet steeds dat naast hun lessen ook de vrije tijd daaromheen bijzondere schoolherinneringen opleveren. Tijdens onze pauzes vertraden wij leerlingen ons niet op het toen nog bestaande en voor balletje-trap geschikte schoolplein aan de kant van de De Lairessestraat maar in de richting van het Van Heutsz. Tegenwoordig is dat nog net zo; het rijdend verkeer ondervindt er nogal eens milde vertragingen door.

In de naoorlogse jaren van Dr. Gunning stond er tijdens de pauzes langsij de Van Heutszvijsver dikwijls een houten kar van een ondernemende bakker; als zijn uithangteken diende een witte koksmuts; hij verkocht koeken en slagroomwafels. Op een dag wekte dit om welke reden ook zozeer het misnoegen op van onze witgekuifde rector dat deze het lyceumgebouw uitstormde om bij de door drommen jongelui omcirkelde neringdoende te protesteren. Daar kwam een stevig twistgesprek van dat zo hoog opliep, dat te midden van de verrukt joelende lyceïstenmassa de rector de muts van het hoofd van de bakker griste! Tijdens de resterende school-uren van die dag gonsde het na in alle lokalen.

In het jaar waarin wij tot de bovenbouw werden bevorderd kregen wij gezelschap van klasgenoten die waren blijven zitten. Daarbij waren Peter Lohr, Minus von Baumhauer, Guy Jonckheer en Bernt Luger. Bernt kwam in mijn derde klas. Omdat hij doubleerde, had hij een voorsprong op ons, nieuwelingen. Dit gaf hem de armslag om, met name tijdens de lessen Latijn van drs H.W. Swart illegale schaak-tweekampen met klasgenoten aan te gaan. Achter in een van zijn schriften droeg hij een zelf geknipt schaakbord mee, waarop papierdunne stukken konden oprukken en uitwijken, als wij ze van de ene papieren inkeping naar de andere verplaatsten. Bernt en ik bezochten elkaars ouderlijke huizen; het zijne bevond zich eerst in de Quinten Massijsstraat, later in de Waldeck Pymontlaan (verrukkelijke straatnamen). Zijn moeder was uit Zweden afkomstig; van zijn vader verscheen dagelijks onder de naam Pasquino een column in De Telegraaf; deze ouders communiceerden zelden anders met elkaar dan door het plaatsen van briefjes op de tafel in de gang. – Bernt werd mijn vriend en, voornamelijk wegens zijn ambities als meertalig letterkundige, mochten hij en ik samen bibliothecaris zijn van wat er op de school aan leerlingen-boekenschat was overgebleven. Omdat bij mede-lyceïsten weinig bleek van onnodige leeslust, hadden Bernt en ik het rustig bij het vervullen van onze uitleentaken.

Onze lessen klassiek Grieks werden gegeven door mevrouw drs M.H. Klauwers, dr H.W. van Pesch en drs P. van Delft. Laatstgenoemde leed aan een zwelling in de hals, medisch ook bekend als struma; dit vervulde ons met een mengeling van meelij en ontzag. Bovendien vergrootte deze docent onze interesse in de avonturen van Odysseus bij Nausikaa en Polyfemus door ons voor te houden dat de zwervende held gedurende zijn tochten alle tijd had om de zuivelpraktijken in waterrijk Noord-Holland te komen bestuderen. Zelfs onze bijdehante medeleerling Henne Boskamp (al jong gezien op Amsterdamse voetbalvelden en in onze pauzes onafscheidelijk van Letje Knap) werd door de waar-

schijnlijkheid van Odysseus als avonturier in onze Zaanstreek gestimuleerd tot vaardig hardop metrisch voordragen en vertalen.

In ons laatste gymnasiumjaar werden de Griekse taallessen overgenomen door collega's van Van Delft, toen bij hem operatief zijn gezwel werd verwijderd. Weken en maanden zagen wij hem niet. De leerlingen zonden een afvaardiging naar zijn recuperatiebed. Als geschenk van voldoende kaliber voor een zo geleerde genezende kozen wij voor de Penguin-editie van Count Belisarius door Robert Graves.

Aan het bed van de reconvalescent keken wij op van het commentaar waarmee deze, terstond na het verwijderen van het cadeaupapier, het boek aan ons teruggaf: "Neem dit boek maar weer mee mensen, want Engels lezen heb ik niet geleerd. Toen ik jullie leeftijd had en daarna, toen ik studeerde, waren onze leergangen uitsluitend op Duitsland georiënteerd. Door de laatste oorlog is dat alles veranderd. Voor mij is het te laat om nu nog overstag te gaan".

Zo werden wij in alle onbevanging met de neuzen gedrukt op de omslag die de tweede wereldoorlog in onze laaglandcultuur teweeg bracht. In onze sympathie, in onze wetenschapsbeoefening en in ons lectiongenot werden de bakens van Duitsland verzet naar de Angelsaksische landen.

Indien u, lezer, mij kan aanwijzen waar ik meer te weten kan komen over wat aldus verdween en wat ervoor in de plaats kwam, dan zal ik u dankbaar zijn. Lees dus dit opstel als het begin van een dialoog.

Burchard Pennink  
contact@burchardpennink.nl

## Wolkenland: schoolreisje of werkweek?

door Vincent Prange (1958)

Al in de eerste klas gonsde het van geruchten als het over Wolkenland ging: dáár gebeurde het! Ik stelde me voor: keten, spelen, lekker luiere en oh ja, ook nog een beetje les. Nou dat viel mij die allereerste keer bitter tegen. Onze klasselerares, mejuffrouw Thiebout – overigens een schat van een mens – hield een strak lesschema aan en dus werd Wolkenland voor mij meer een Donderwolkenland. Gewoon op school had ik namelijk slechts twee hele dagen les maar daar in Didam was het bijna elke middag gewoon school. Gelukkig werd dat afgewisseld met wandelingen onder leiding van de beheerder van Wolkenland, de heer



Rijkmans en zijn lieve herdershond Jacob en ook met verstoppertje spelen in de bossen. Een vrolijk slot van deze week was de Bonte Avond door ons zelf helemaal opgevuld met eigen geschreven sketches à la de toen zo populaire VARA's showboot van de radio.

In de vijfde klas 5 C (HBS-A) gingen we in 1957 samen met V-B (gymnasium) naar het buitenhuis en daar heb ik gelukkig ook nog wat foto's van. Onze klasseleraar was de heer Teixeira de Mattos, een bijzondere man: altijd verkouden, een enorme moppeaar maar met een gouden hart. Ik laat twee foto's zien van deze gedenkwaardige week: op de linker wordt 's nachts een menselijke piramide gebouwd, die met veel geraas in elkaar stortte toen de heer Teixeira onverwacht de deur opende. Van



links naar rechts zie je Kees Feith (V-B), Rob Smit (5-C) met op zijn schouders Alexander Heydendael (V-B), die op zijn beurt weer evenwicht zoekt bij Peter Volz (5-C). De eigenaar(s) van de overige lichaamsdelen op de foto zijn mij onbekend. Als tweede foto de heren Teixeira (goed ingepakt tegen de kou) en Rijkmans.

In mijn laatste schooljaar zouden wij niet meer naar Wolkenland gaan. Klas 6 C was met 12 (!) leerlingen eigenlijk te klein en desondanks waren de verwachtingen voor het eindexamen niet hoog gespannen. Daarom besloot de schoolleiding om toch een extra werkweek in te lassen waarin de nodige eindexamentraining gegeven kon worden. Deze stond onder leiding van Mej. Thiebout en onze leraar boekhouden drs. Hoevenagel. Het was een week waarin wij extra lessen kregen van onder anderen Dr. Van Bruggen, die enige leraar die volgens mij over een auto beschikte, een witte Panhard. De foto's getuigen van veel lol: net doen of de Panhard aangeduwd moest worden, volleyballen met Hoevenagel en uiteraard een nachtelijke bodybuildingshow. Allemaal goed bedoeld, maar het heeft weinig geholpen, want van het dozijn leerlingen slaagden een paar maanden later er maar zeven.



## VERSLAG 98STE DIESVIERING VAN 7 FEBRUARI 2015

door Jeroen van Renesse – foto's Betty van Cleef  
Dies 2015 – over een andere boeg...

Het zal u niet zijn ontgaan dat we de Dies van 2015 over een andere boeg hebben gegooid. Het leek ons goed om een frissere opzet te bedenken die zowel jong als oud kon bekoren.

Zodoende kwamen we op het idee om de Dies een Tedx-opzet te geven, waarbij een aantal inspirerende sprekers in 18 minuten een prikkelende presentatie mogen geven over hun vakgebied. Een groot voordeel is dat we nu per Dies meerdere talenten van Het Amsterdams Lyceum een podium kunnen bieden, met alle variatie van dien. Na de introductie van OLO-voorzitster Famke Kamphorst, mochten drie sprekers dit jaar het spits afbijten. Drie heren met drie totaal verschillende achtergronden, namelijk: de taalexpert Reinout Hogeweg (1968), de fysisch geograaf & dodo-vorser Kenneth Rijdsijk (1987) en de diskjockey Kostas Hom (1987) - alias Robert de Hiro. Stuk voor stuk streng doch rechtvaardig geregisseerd door onze gespreksleidster Jet Key, die in al haar goedheid subtiel een oogje dicht deed als een spreker toch per ongeluk die grens van 18 minuten overschreed.

De eerste spreker, Reinout Hogeweg, hield een even interessante als komische presentatie over taalontwikkeling en het historische verzet daartegen. Hogeweg vertelde hoe de oudere generaties telkens weer met



angst en beven de ontwikkeling van de jongerentaal aanschouwen, vrezend voor de verloedering van 'de' Nederlandse taal. Hij gaf mooie voorbeelden van jongerentaal in de loop der jaren en betoogde dat taal nu eenmaal een dynamisch fenomeen is, constant aan verandering onderhevig. Taal staat niet stil en dat brengt ons ook



veel moois, aldus Reinout. Dankzij hem weet het oudere publiek van de Dies nu ook wat 'swagg' betekent.



Kenneth Rijdsdijk, de tweede spreker, heeft naam gemaakt met de ontdekking in 2005 van een enorm dodo-massagraf op Mauritius. Wellicht hebben sommigen van u hem nog gezien bij Pauw en Witteman in 2007 waarbij hij Harry Mulisch snedig van repliek diende toen de schrijver lacherig deed over de dodo en het onderzoek daaromtrent. Kenneth vertelde ons over het wel en wee van de dodo, onze rol daarin, en het wrede lot dat dit gevogelte uiteindelijk trof. Eén geruststelling: het uitsterven van de dodo was niet alleen onze schuld (mede

omdat de dodo lang niet zo lekker was als gehoopt). Maar de invloed van de mens op Mauritius' flora en fauna had wel degelijk een rol in het welzijn van de dodo. In zijn slotpleidooi wees Kenneth Rijdsdijk ons er daarom nog fijntjes op dat ons hetzelfde lot is beschoren als we de aarde niet met meer achting gaan behandelen.

De innemende derde spreker, Kostas Hom, kwam ons vertellen over de geschiedenis van de house-muziek en het ontstaan van de diskjockey. Maar wat bij Hom vooral de boventoon voerde was niet de house, maar zijn gillende zenuwen. Nooit eerder in de geschiedenis van Tedx hebben we een spreker zo nerveus gezien. Het maakte deze presentatie één van de spannendste in tijden, waarbij zelfs het publiek met het zweet in de handen zat, niet zeker of hij de eindstreep wel heelhuids zou halen. Maar Kostas Hom, alias DJ Robert de Hiro, wist



zijn verbale skischanssprong gewoon heel-huids en vrolijk te volbrengen. De diskjockey kwam pas weer tot rust toen hij tijdens de borrel gewoon weer achter de draaitafel kon plaatsnemen om plaatjes te draaien. Toen het stof was neergedaald van deze laatste presentatie, overhandigde gespreksleidster Jet Key een mooie bos bloemen aan Cissy Heyligers - Gunning, de dochter van de oprichter en eerste rector van Het Amsterdams Lyceum, Dr C.P. Gunning. Ondanks haar hoge leeftijd, was ook zij met twee zoons naar de Dies gekomen.

Om de Dies luister bij te zetten hebben we vervolgens weer, onder begeleiding van kloeke pianoklanken van Polo de Haas, met de hele zaal – staande ! – het schoollied van Het Amsterdams Lyceum gezongen. Het voelde weer even alsof we ergens in de vorige eeuw vertoefden.

Onze rector Roel Schoonveld sloot de geleerden en vertelde ons onder meer over de nieuwe kantine van 360 m<sup>2</sup> die onder de poort van het Amsterdams zal komen te liggen. 5 mei jongstleden zijn de werkzaamheden ook echt begonnen en met een

beetje goede wil kunnen we de volgende Dies al een kijkje nemen in deze ondergrondse kantine. De afsluitende borrel was gezellig als altijd, zeker ook door de fijne muziek van onze DJ Kostas Hom.



*Kenneth Rijdsdijk met Jeroen van Renesse – schrijver van dit verslag.*



# DIESVIERING 2015: EEN FOTO-IMPRESSIE



## DE LUSTRUMCOMMISSIE STELT ZICH VOOR

Mijn naam is **Ruud Jan Bos**

Ik ben componist/gitarist/producer

In 1984 haalde ik mijn eindexamen atheneum. Een paar jaar daarvoor was ik Algemeen lid in het DB. Destijds was er een erge leuke schoolband olv Hans Liberg waarmee wij furore op de Interlyceales maakten.

Ik zit in het lustrumcomité omdat ik nog steeds hart voor de school heb en graag mijn expertise inzet voor het mee helpen organiseren van het Lustrum.

**Ik ben Julie-Marthe Cohen**, sinds een aantal maanden lid van de Lustrum Commissie van de OLO, ingesteld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze middelbare school, waar ik in 1979 eindexamen deed. Daarna studeerde ik Italiaans aan de UvA en ben ik gaan werken in het Joods Historisch Museum, waar ik als conservator al vele jaren tentoonstellingen maak. Aan het Amsterdams Lyceum heb ik vele dierbare herinneringen. Wat een feest om nu samen met de andere commissieleden gestalte te mogen geven aan nog zo'n herinnering in spel!

**Wouter Steiner**

Regent in 1976-1977, Eindexamen in 1978 ( Atheneum B ).

Ik zit in het Lustrumcomité om een bijdrage te leveren aan het eeuwfeest van onze unieke school. Ik kijk met veel plezier terug op mijn schooltijd en denk daarbij met name aan de buitenschoolse activiteiten (de Interlyceales, de Drietand en de Halo). Het eeuwfeest is voor alle generaties Amsterdams Lyceïsten en ik hoop dat we er in slagen voor elk decennium iets speciaals neer te zetten.

**Marije Bierenbroodspot**

Bij het 75-jarig bestaan in 1992 was ik regent. Een jaar later verliet ik Het Amsterdams Lyceum met een HAVO diploma en ben ik een opleiding tot meubelrestaurator gaan doen. Na een aantal jaren dit vak te hebben gedaan heb ik bouwkunde aan de HvA afgemaakt. Nu werk ik als directievoerder bij het projectmanagement bureau Themelion, waar we vooral scholen begeleiden bij het bouwen van een nieuwe school.

# AANMELDINGSFORMULIER

**voor het bijwonen van de OLO-bijeenkomst  
in de aula van  
Het Amsterdams Lyceum**

**zaterdag 13 februari 2016  
aanvang 15.00 uur**

**De school is open vanaf 14.30 uur.**

**VOOR- en ACHTERNAAM:**

**EXAMENJAAR:**

(of jaar van schoolverlaten)

**(MAIL) ADRES: niet nodig, tenzij onlangs gewijzigd**

**s.v.p. vóór 10 februari 2016 uw komst mailen aan  
[info@amsterdamslyceum-olo.nl](mailto:info@amsterdamslyceum-olo.nl)**

**of  
dit formulier tijdig zenden aan:**

**OLO-secretariaat  
Antwoordnummer 47187  
1070 WB Amsterdam  
per fax: 020-6648529**

**Mocht u gebruik willen maken van de lift, wilt u dit dan aangeven?**



